



Egeskov Kirke

SEPT. - OKT. - NOV. 2011

36. ÅRGANG



Foto: SR

Tirsdag den 23. august begyndte et nyt hold konfirmander forberedelsen til konfirmation. Her ses de uden for konfirmandstuen efter den første time.

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Susanne Rysgaard
Egeskov Bygade 15
7000 Fredericia
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

Træffes bedst
Tirsdag – fredag kl. 11.30 – 12.30
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30
eller efter aftale

Graver Hans Kr. Esbensen
Nøddevænget 9
7000 Fredericia
Tlf: 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk

Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærvej 125, 8722 Hedensted
Tlf: 2330 7233 – kaab@hafnet.dk

Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. Sal, lejl. 9
7000 Fredericia
Tlf: 7593 5617 – svitlana@mail.dk

Kirkesanger Bent Oxbøll
Vibevej 9, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7219

Menighedsrådsformand Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7729

Kirkeværge Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 1864

Kasserer Hanne Ladegaard Jensen
Trelde Næsvej 178, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7033

Hvor henvender man sig?

Fødsel: Anmeldelse til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel.
Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserkæring medbringes.

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest medbringes.
Bryllup: Henvendelse på borgmesterkontoret for udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.

Begravelse: Man aftaler med præsten tidspunkt m.v. for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til graveren angående gravsted.

Kirkebil

Man bestiller kørsel ved senest dagen før at ringe til: Vognmand Skov Larsen
Tlf: 7595 7007

Vejlby Sogns kirkeblad

Udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsten

Layout og tryk:

Vester Kopi.
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 1. november.

Bladet uddeles af uddelerlaug.

Hjemmeside: www.egeskovkirke.dk

Sognerejsen til Israel

Sidst i marts måned var vi 14 personer med tilknytning til Vejlbys Sogn på sognerejse til Israel. Forud for turen havde vi tre forberedelsesaftener i præstegården. På turen fulgtes vi med gruppe fra Sunds ved Herning. Vi boede på de samme hoteller og havde fælles bus og guide. Anna Marie Mogensen var med her fra sognet og fortæller følgende "fra sin dagbog" om turen:

1.dag. Tidlig morgen d. 21.03 blev vi samlet op ved præstegården af Egeskov Taxa.

Busturen var sponsoreret af menighedsrådet. Vi kom til Billund og blev tjekket ind, og fik billet til København. I København måtte vi igen i kø, vi skulle nemlig også have billet til Tel Aviv. Flyturen gik planmæssig, men der manglede en kuffert i Tel Aviv.

I lufthavnen stod vores rejseleder og tog imod os. Turen til Jerusalem var hurtig overstået. Vi blev indkvarteret på et arabisk ejet hotel ved Damaskusporten. Hotellet og maden var god, men i gaden flød det med affald. Hvornår der blev ryddet op, fandt jeg ikke ud af.

2.dag. Tidligt op, til morgenmad og bustur kl. 07.45 til Oliebjerget:

Det mest rolige tidspunkt på dagen. Oliebjerget: De Dødes Bjerg: for jøder er en begravelsesplads



på Oliebjerget eller tæt herpå eftertragtet, for det er her, de døde vil genopstå først på dommedag. Herfra vil Messias føre dem gennem Den Gyldne Port op til Tempelbjerget. At stå på Oliebjerget i den gryende dag og se mod Jerusalem er fascinerende – jeg tænkte på fristelsen af Jesus. Senere gik de fleste ned til Gethsemane Have, medens de gangbesværede tog bussen. At stå i Gethsemane Have og få tekster læst op, som relaterer hertil, er stærkt.

Turen gik derefter til Betlehem. Første besøg gjaldt Den Lutheriske Kirke. Meget tankevækkende at opleve et sted, hvor jøder, muslimer og kristne mødes i dialog. Stedet samler mange til deres arrangementer. 'Hvorfor?' blev der spurgt. P.g.a. ideologi og engagement. Vi var dernæst i Fødselskir-

ken, hvor vi sad og sang sammen efter Unitas Sangbog. Senere var vi på hyrdernes mark.

Frokosten blev indtaget på en arabisk restaurant, vi nød god vegetarmad. Tankevækkende at se en så høj mur omkring Betlehem med check-point. Betlehem ligger i det Palæstinensiske selv-



styre. Vores rejseleder var israelsk statsborger med dansk pas. Blev hun spurgt, var hun dansker. På vej tilbage til Jerusalem besøgte vi dialogcentret Tantur. Centret forsøger at skabe en forståelse for de forskelligheder, der er mellem jøder, muslimer og kristne. Lederen havde over en periode været en dansker (lektor Knud Jeppesen

fra Århus Universitet), der nu er pensioneret, men som netop nu var på besøg. Vi hørte hele historien om centret. At stå og se den store vej, der er bygget udenom Betlehem, for at komme til Sinai ørkenen og byerne der, er tankevækkende og tyngende.

3. dag. *Jerusalems gamle bydel og sightseeing i det moderne Jerusalem.*

Vi var tidligt ved Grædemuren, jødernes helligste sted. Vi så jøder i bøn. En million sedler bliver årligt fjernet fra muren og derefter begravet på hellig grund. Kvinderne stod til den ene side og mændene til den anden. Vi gik med den gamle bymur og kom igen igennem et israelsk check-point, for at komme op på Tempelbjerget. Det er kun muligt at komme der en time om formiddagen og en time om eftermiddagen. Ellers er bjerget lukket for andre end muslimer. Vi så Anna Kirken med den berømte akustik. Så udgravninger fra Jesu tid. En gæst var det fortabte får, der dog blev fundet igen.

Via Dolorosa gik vi, med de 14 stationer, vi fik læst tekster ved nogle af stederne. En tyngende og bevægende vandring i regnvej. Fliserne i gaderne var meget slidte og glatte. Det rokkede ved det billede, jeg havde af Golgata, en bakke med tre kors – men her et bjerg i en bygning, ligeså med

Jesu gravplads, der var bygget en kirke over.

4. dag. *Det Døde Hav, Masada og Qumran.*

Dagen bød på en ørkentur mod syd i Israel gennem Judæas Ørken til Det Døde Hav og til Masada, der var Herodes' gamle klippefæstning. Det var her, et stort antal jødiske frihedskæmpere i år 73 begik kollektivt selvmord, for ikke at falde i den romerske hærs hænder.

Vi var i en kosmetikbutik med cremer, salte og olie for eksem. Efter frokost badede vi i Det Døde Hav. Det var en speciel oplevelse at flyde på vandet og mærke, hvor-

dan vandet kunne bære én oppe. Vi passerede også Qumran, hvor dødehavsrullerne blev fundet i 1947.

Den dag sprang der en bombe på den israelske rutebilstation. En engelsk studerende blev dræbt. Vi blev advaret mod at gå ud i byen, da der ofte opstår uro efter den slags.

5. dag. *Nazaret, Tiberias og Genezareth Sø:*

Næste dag forlod vi Jerusalem og kørte langs Jordanfloden op til Genezareth Sø. På vej til vores hotel besøgte vi Bebudelseskirken (i Nazaret), som er Mellemøstens største katedral. Det var



her englen besøgte Maria. Vi kom igennem bryllupsbyen Kana. Vores hotel i Tiberias ligger meget smukt ned til Genezareth sø med udsigt til Golanhøjderne.

6. dag. *Evangelierne Galilæa:*

Vi er nu i evangelierne Galilæa, som var centrum for Jesu virke. Vi besøgte Saligprisningernes bjerg, der ligger højt hævet over Genezareth Sø med en utrolig smuk udsigt. Vi spiste frokost i kibbutzen Ein Gev der serverede fisk fra Genezareth Sø. Senere blev vi vist rundt i kibbutzen. Vi fik også en dejlig sejltur på søen, hvor båden på et tidspunkt lå helt stille – vi nød roen. Desuden besøgte vi en kirke, hvor man mener bispisningen fandt sted. I kirken var en fin mosaik med brød og fisk.

7: dag. *Jordan-floden og Golan:*

Vi startede dagen med at køre til Jordan-floden. En af deltagerne skulle have et barnebarn døbt og ville gerne, det blev med vand fra Jordanfloden. I Yadenit var anlagt en smuk have omkring floden, og der kom voksne til voksendåb. Vi overværede en dåb.

Nu gik turen til Golan højderne. Disse er israelernes yndlingsudflugtsmål, og den udsigt, frodighed og orden er værd at se. Målet var Banias, der i Det Nye Testamente hedder Caesarea Philippi. Byen har en af de vigtigste kilder

med vand til Jordan-floden, som udspringer ved Banias. Vi fik en ekstratur til en meget smuk grotte og vandfald. Vand er en betingelse for Israels opdyrkning af ørkenen.

8. dag. *Hjemrejsedag:*

Hjemrejsen gik gennem et smukt og frodigt landskab lige fra Genezareth sø til Tel Aviv, rent, grønt og velholdt var det. Efter 8 dage var vi fyldt op med indtryk. Til turen havde vi nogle dygtige og inspirerende guider. Vores israelske guide Hanne gjorde, hvad hun kunne for, at vi fik set og oplevet så meget som muligt. En dag blev interessen for kiosker hende for meget, og vi blev jaget ud i bussen. Jeg kom til at tænke på, da Jesus jog de handlende ud af Templet! Hendes viden inden for historie, kultur og religion – jødedom – kristendom var berigende. Det var nemt, at mærke, hun var bekymret for Israel. Israels fremtid så ikke lys ud for hende. Hun fulgte os fra hotel til hotel, var villig til at fortælle mere om aftenen, om: levevis, opdyrkning af jord, uddannelse, seksdagskrigen m. m., hvis vi ønskede det.

Vi var flere steder, bl.a. i Betlehem, hvor unge arbejder på samarbejde, fællesskab, respekt de forskellige grupperinger imellem. Det var positivt at se og opleve. Men som helhed var der stadig skarpt optrukne linjer og megen

uforsønlighed.

Det var også en positiv oplevelse at rejse med de to sogne. Vi fandt godt ud af det, og var gode til at give plads til hinanden. For mig var det meget specielt at se Gordons Have. I den have er der en gravplads, hvor Gordon mener, at Jesus blev gravlagt. Stedet passer nok også mere til det, jeg har forestillet mig fra salmedigtere og bibelhistorie. Også her blev der sunget og læst fra biblen.

Fremover, når jeg går i kirke og hører evangeliet læst op, vil jeg for mit indre øje se stederne, hvor vi har været.

En god, indholdsrig og givende rejse, som stadig kalder billeder frem. Tak til vores guider, men også tak til deltagerne for deres måde at være på.

Anna Marie Mogensen

NB: Vi mødtes efterfølgende med gruppen fra Sunds søndag den 14. august til gudstjeneste i Egeskov Kirke og til udveksling af oplevelser, billeder og film i Konfirmandstuen. Se billederne på 'www.egeskovkirke.dk'. Dagen blev rundet af med et besøg i Christianskirken, hvor der blev fortalt om Bjørn Nørgaards alterudsmykning.

Omtale af arrangementer

Mød forfatter og tryllekunstner Niels Krøjgaard

i Konfirmandstuen den 27. september kl. 19.30:

Krøjgaard vil denne aften give sit bud på, hvor nemt man kan manipuleres til at tro på det okkulte. Hør om de teknikker, clairvoyante kan benytte for at skabe illusionen af at være i besiddelse af overnaturlige evner. Få interessante og informative historier om spøgelse, spådomme og meget mere.

Niels Krøjgaard er tryllekunstner,



ren, som i DR 1 dokumentaren "Forført" afslørede den indiske guru Sai Babas evner, som snyd. Han er også medforfatter på "Politikkens bog om det alternative – en håndbog om mystik og videnskab".

Velkommen i Konfirmandstuen den den 27. september kl. 19.30:

FDF's Juletræsfest

Søndag den 4. december holder FDF sin årlige juletræsfest. Dagen begynder med børne- og familiegudstjeneste i Egeskov Kirke kl. 10, hvor FDF medvirker.

Efter gudstjenesten er der juletræsfest i laden, hvor der bl.a. vil være salg af kaffe, te, kage, glögg og æbleskiver. Mon ikke også Santa Claus, julemanden, kigger forbi?

Enhver er velkommen i Kirke og i Lade.

Fyld Danmarks kirker

Søndag den 25. september

I år 2009 lancerede en del sogne på Vest- og Midtjylland idéen Fyld Danmarks Kirker til den sidste plads. Det blev en rigtig festlig søndag, og idéen har siden bredt sig, sådan at der i 2010 var kirker i alle landets stifter, som deltog.

Egeskov kirke har taget idéen op og opfordrer alle til at være med at fylde Egeskov Kirke søndag den 25. september kl. 10 – til en gudstjeneste for både små og store. Velkommen!

Filmaften i Konfirmandstuen

Torsdag den 13. oktober kl. 19.30

'The Reader' begynder i efterkrigstidens Tyskland, hvor den 15-årige Michael Berg pludselig bliver dårlig på vej til skole. Han får hjælp af den dobbelt så gamle Hanna, og de to indleder et kærlighedsforhold til hinanden. Men en dag er Hanna forsvundet, og Michael står uforstående tilbage. Otte år senere, da Michael som ung jurastuderende overværer en række retssager mod krigsforbrydere, møder han igen Hanna, men denne gang under helt andre omstændigheder: Hanna er anklaget for en forfærdelig forbrydelse, men nægter at forsvare sig selv, og det går langsomt op for Michael, at Hanna gemmer på en hemmelighed, som hun anser for mere skamfuld end mord. Filmen er baseret på romanen Højt læseren af Bernhard Schlink.

Spirekoret

Kom og syng dig glad med andre sangglade børn!

Spirekoret øver hver torsdag på Bøgeskov skole kl. 14.00 - 14.45.

Undervisningen er gratis og kræver kun, at du er glad for at synge og kommer til korprøverne.

Vi starter efter sommerferien, første gang torsdag d. 1. september.

Kontakt organist / korleder Svitlana på tlf. 2275 56 17 eller mail svitlana@mail.dk



Korsang for voksne

Kom og syng med i voksenkor!

Voksenkor er for alle, som kan lide at synge.

Der er ingen optagelsesprøve eller særlige forventninger om sangniveau.

Koret ledes af organist Svitlana Leonchuk og mødes i Egeskov Kirke hver anden tirsdag i lige uge kl. 16.30 - 17.30. Opstart efter sommerferien er tirsdag d. 6. september

FDF info sæsonen 2010/11

Kredshus: "Skovhytten" Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
 Kredsleder: Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
 75911864 mbl@FDF.dk
 Formand: Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:

puslinge og tumlinge (0.- 2. kl)
 mandag kl. 16.30-18.00

pilte (3-4. kl) onsdag kl. 16.30-18.00
 væbnere (5-6. kl) mandag kl. 18.30-20.45

seniorvæbnere (7-8. kl)
 seniorer (9. kl -) søndage kl. 19.00-21.00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed for at opleve hvad FDF kan tilbyde.

Høstgudstjeneste

Søndag den 11. sept. kl. 10.

Efter gudstjenesten er der høstfest i en pyntet lade ved siden af kirken med musik og sang og et lille traktement. Vi benytter samtidig lejligheden til at byde årets konfirmander og deres familier velkommen.



Giv mig, Gud, en salmetunge

Kirkehøjskolen i Fredericia Provsti vinteren 2011-2012 i Christianshus

Onsdag den 26. oktober kl. 10.15

Erik A. Nielsen,
tidl. professor, dr. phil.:
Kingo – salmedigter, elsker, karri-
eremager m. m. m.
Thomas Kingo var en stor digter –
og (derfor) også en stor salmedig-
ter. Det sidste véd mange danske-
re, det første er de fleste uvidende
om. Men det forøger portrættet
af mennesket og kunstneren Kin-
go at kende til en række af hans
andre egenskaber. En farverig
person, en raket i det unge, ene-
vældige samfund, en koleriker,
en stræber og en livlig tilbeder af
kvindekønnet. Og så lige den dig-
ter, der satte et forpligtende højt
niveau for dansk salmedigtning.

Onsdag den 26. oktober kl. 13.00

Film: En stemme for livet – en do-
kumentarfilm om Herning Kirkes
Drengekor
På den jyske hede har dirigent
Mads Bille skabt et af Danmarks
bedste kor med drenge fra alle so-
ciale kår. Et projekt, der normalt
kræver en millionby som grund-
lag. Men en ildsjæl kan også gøre
det. Filmen rummer vidunderlig
korsang og handler om ledelse,
social arv, fantastiske stemmer og
en vilje af stål.

Onsdag den 16. november kl.

9.00 – ca. 17.00

Udflugt til Brorsons Ribe
Afgang med bus fra Christianskir-
ken kl. 9.00, kaffe undervejs
Besøg i Brorsons hjem, Taarnborg
i Ribe:
Foredrag om Brorsonssalmedigtning
v/ cand. teol. Torben Bramming
Rundvisning på Taarnborg
Frokost på Taarnborg
Rundvisning i Ribe Domkirke
Eftermiddagskaffe undervejs
Hjemkomst til Christianskirken
senest kl. 17
Pris: 200 kr. incl. alle måltider
Tilmelding senest onsdag den 9.
november til Kirsten Stadsholt på
ks@mediebasen.dk eller tlf. 75 92
55 40.

Onsdag den 18. januar kl. 10.15

Niels Thomsen, tidl. rektor for
Præstehøjskolen:
Poesi og forkyndelse i Grundtvigs
salmer
Grundtvig forstår troens indhold i
syner og digtning. Niels Thomsen
vil gennem udvalgte salmer vise,
hvorledes Grundtvig digter sig til
klarhed over den kristne tro.

Onsdag den 18. januar kl. 13.00

Anette Kjær, sanger, organist og
højskolelærer:
Er lyset for de lærde blot - Grundt-
vigs folkelige sange
N.F.S. Grundtvigs betydning for
den danske folkelige fællessang
er uvurderlig. Med ham indstifte-
des den fællessangstradition, der
siden er blevet en rodfæstet del
af dansk kultur, og han er stadig
i dag den bedst repræsenterede
digter i højskolesangbogen. San-
gen var for Grundtvig et ”dannel-
sesmiddel”, skulle folket oplyses
og oplives måtte der synges om
alt det væsentlige, om de fælles-
menneskelige livsvilkår, der gør sig
gældende på tværs af tid og stand.
Og derfor er Grundtvigs sange
lige så vedkommende i dag som
dengang, - lykken svæver stadig
over urtegården, menneskelivet
er underligt, og lyset er ikke kun
forbeholdt de lærde.

Praktiske oplysninger

Alle møder foregår i Christians-
hus ved Christianskirken.
Pris: En hel dag / 2 foredrag: 80 kr.
Enkelt foredrag: 50 kr.
Frokost á 80 kr. kan bestilles hos Kir-
sten Stadsholt på tlf. 75 92 55 40
eller mail ks@mediebasen.dk se-
nest mandag før hvert møde.

FRA MENIGHEDSRÅDET

Farvel til Kristian

Vores unge kirkesanger Kristian Jensen, som er elev på Det Danske Musicalakademi i Fredericia, har opsagt sin stilling ved Egeskov Kirke den 1. august, da han i et halvt års tid skal have scenetjeneste i København. Derefter vil han i det sidste halve års tid gerne kunne koncentrere sig fuldt ud om den afsluttende eksamen på Musicalakademiet. Vi har været meget glade for at have Kristian som kirkesanger. Vi søger nu en ny kirkesanger til den 1. oktober og med ansøgningsfrist den 21. august.

*Jørgen Aamand
kontaktperson*



Kirkebladet

Kirkebladet vil fra og med det nye kirkeårs begyndelse (dec. 2011) udkomme tre gange om året – og således dække over fire måneder pr. nummer. Bladet vil også fremover indeholde navnestof på per-

soner, som er døbt, viet eller begravet i / fra Egeskov Kirke. Vi tager dog forskud med dette billede af Agnes og Muriel, som begge blev døbt i Egeskov Kirke søndag den 7. august i år.

Dåb

Søndag den 7. august blev Agnes, som her bæres af af Bo, og Muriel døbt i Egeskov Kirke.



Menigheds- møde

Der afholdes menigheds møde søndag, den 16. oktober, umiddelbart efter Gudstjenesten.

Menigheds mødet er et orienteringsmøde, hvor menighedsrådet vil orientere om det sidste års arbejde og om fremtiden.

Endvidere vil regnskab 2010 og budget 2012 blive gennemgået. Mødet forventet afsluttet senest 13.00.

I forbindelse med mødet vil der blive serveret en sandwich, derfor ønskes tilmelding til Finn Lundy, 7595 7729 – 25717729 eller Jørgen Aamand, 7595 7005 – 4040 2254.

Menighedsrådet



GUDSTJENESTER

SEPTEMBER

11. sep.	kl. 10.00	12. s. e. trin. – Mark. 7,31-37	Susanne Rysgaard
<i>Høstgudstjeneste - Indsamling: Folkekirkens Nødhjælp</i>			
18. sep.	kl. 10.00	13. s. e. trin. – Luk. 10,23-37	Kresten Christensen
25. sep.	kl. 10.00	14. s. e. trin. – Luk. 17,11-19	Susanne Rysgaard
<i>Fyld Danmarks kirker – se side 8</i>			

OKTOBER

2. okt.	Kl. 10.00	15. s.e.trin. – Matt. 6,24-34	Susanne Rysgaard
9. okt.	Kl. 10.00	16.s.e.trin. – Luk. 7,11-17	Kresten Christensen
16. okt.	Kl. 10.00	17.s.e.trin. – Luk. 14,1-11	Susanne Rysgaard
<i>Efterfølgende menighedsmøde i konfirmandstuen. Se side 11</i>			
23. okt.	Kl. 14.00	18.s.e.trin. – Matt. 22,34-46	Bodil Jølver
30. okt.	Kl. 10.00	19.s.e.trin. – Mark. 2,1-12	Susanne Rysgaard
<i>BUSK – Familiegudstjeneste</i>			

NOVEMBER

6. nov.	Kl. 10.00	Alle Helgens Dag. – Matt.5,1-12	Susanne Rysgaard
<i>Indsamling: Danske Sømandskirker og Udlandskirker</i>			
13. nov.	Kl. 10.00	21.s.e.trin. – Joh. 4,46-53	Susanne Rysgaard
20. nov.	Kl. 10.00	Sidste s.i kirkeåret. – Matt. 25,31-46	Bodil Jølver
27. nov.	Kl. 10.00	1. s. i advent. – Luk. 4,16-30	Susanne Rysgaard
<i>Indsamling: Trankebarfondet</i>			

DECEMBER

4. dec.	Kl. 10.00	2. s. i advent. – Matt. 25,1-13	Susanne Rysgaard
<i>Familiegudstjeneste – FDF og Børnekoret medvirker</i>			
11. dec.	Kl. 19.30	3. s. i advent	Susanne Rysgaard
<i>Musikgudstjeneste – De ni læsninger</i>			

Sognepræstens fravær

Studietur til Wittenberg, den 4.-7. oktober.

Efterårsferie: 15.-21. november.

Desuden følgende weekender: 16.-18. september og 21.-24. oktober

Embedet passes i de nævnte perioder af sognepræst Hans Kurt Debel-Hansen i Gårslev, tlf: 7586 1038.