



Egeskov Kirke

MARTS - APRIL - MAJ 2010

35. ÅRGANG



I februar havde konfirmanderne besøg af Monda fra Egypten, som fortalte om sit land, sin kirke og sit arbejde blandt gadebørn i storbyen Menia. Sammen med Monda fulgte Betina, som er tovholder og global iværksætter hos Danmission.

VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD

KIRKELIG VEJVISER

Sognepræst Susanne Rysgaard
Egeskov Bygade 15, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

Træffes bedst

Tirsdag – fredag kl. 11.30 - 12.30
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30
eller efter aftale

Graver Hans Kr. Esbensen
Nøddevænget 9, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk

Sognemedhjælper Kirsten Bach-Kristensen
Rørkærvej 125, 8722 Hedensted
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk

Organist Svitlana Leonchuk
Prinsessegade 39, 2. sal, lejl. 9, 7000 Fredericia
Tlf. 2275 5617 – svitlana@mail.dk

Kirkesanger Kristian Jensen
Vendersgade 12, 1, 7000 Fredericia
Tlf: 2480 2653 - tenoren@live.dk

Kirkesanger Bent Oxbøll
Vibevej 9, 7000 Fredericia
Tlf: 7595 7219

Menighedsrådsformand René Villefrance
Rødtjørnevej 13, 7000 Fredericia
Tlf. 7592 5052

Kirkeværg Michael Bo Larsen
Luthersvej 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 1864

Kasserer Finn Lundy
Koglevænget 11, 7000 Fredericia
Tlf. 7595 7729

Hvor henvender man sig?

Fødsel: Anmeldelse til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel. Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserkæring” medbringes.

Dåb: Træf aftale med præsten om dåbssøndag og tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest medbringes.

Bryllup: Henvendelse på borgmesterkontoret for udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.

Begravelse: Man aftaler med præsten tidspunkt m.v. for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til graveren angående gravsted.

Kirkebil: Man bestiller kørsel ved senest dagen før at ringe til: **Vognmand Skov Larsen**
Tlf: 7595 7007

Vejlby Sogns kirkeblad

Udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsten

Layout og tryk:

KopiService Trekanten ApS.
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 3. maj.

Bladet uddeles af uddelerlaug.

Hjemmeside: www.egeskov-kirke.dk

Liv i døden

”Der er *liv i døden* og død i livet. Og *måske* er der mest liv i livet, når døden er med i det”. Omtrent sådan har den nu afdøde forfatter og filosof Villy Sørensen udtrykt det, da han for år tilbage holdt nogle evangeliske taler i radioen.

Når man tænker sætningerne igennem - at ”der er liv i døden og død i livet ...”, så opdager man også, hvordan der åbnes en dør mellem liv og død. Hvordan liv og død griber ind i hinanden.

Enhver, der har haft døden tæt inde på livet, har måttet erkende det uigenkaldelige og definitive, der er ved døden. Og *alligevel* så mærker vi også instinktivt, at der er noget, som bliver stående altid: det menneske, som vi har elsket, og som har elsket os, har også givet os en rigdom, som består, selv om han eller hun ikke er mere. Selv om vedkommende nu er død. For der er liv i døden.

Men der er også *død i livet*. Vi mister vore kære i helt konkret forstand. Men vi mister også kærlighed og venskab undervejs i livet, når der kommer noget forkert ind imellem os. Det kan være stridigheder eller uoverensstemmelser. Vi kan på så mange måder komme bort fra hinanden. Kun når

vi tør indse denne dobbelthed ved livet, kan vi leve, som Gud vil det - eller bruge livet til det, som det er beregnet til. Nemlig at elske mennesker, der er akkurat lige så stejle og besværlige, som vi selv er det. Elske dem uden hele tiden at ville skubbe skylden og ansvaret bort fra os selv.



Oliventræ fra Getsemane Have
Foto: S.R.

I en illustreret børnebog, som hedder *Rejsen til Jerusalem*, fortæller tegneren Peter Madsen om, hvordan pigen Signe af sin onkel Teo bliver vist rundt i Jerusalem, mens han fortæller om Påsken. Signe har på forhånd spurgt, hvorfor vi fejrer Påske, og onkel Teo har svaret, at han - for at kunne fortælle hende det - må have hende med til Jerusalem og vise hende alle stederne.

På et tidspunkt kommer de til Get-

semane Have. Den have, som Jesus befandt sig i sammen med sine disciple den sidste aften, før Han døde på korset. I den have er der noget, som Teo vil vise Signe: der vokser oliventræer, og nogle af dem er så gamle, at de kunne have stået der på Jesu tid. Onkel Teo viser nu Signe, hvordan der inde i sådan et gammelt træ, som næsten kun er en hul skal af bark, sidder en fin lille spire. Et nyt lille rods kud.

Sådan et rods kud hedder på hebraisk *nezer*, fortæller onkel Teo, og det ord er i familie med både ordet *Nazareth* (navnet på den by, hvor Jesus voksede op) og med ordet *nazaræer* (en betegnelse, som også blev anvendt om Jesus). Derfor er sådan et *rods kud* eller sådan en lille *spire* et fint billede på Jesus: *Han er det rods kud, hvorfra livet spirer på ny.*

For *der er liv i døden* og død i livet - og allermest liv er der i livet, når døden er med i det. Hele Jesu liv og kærlighed vidner om det. Gennem sin død og opstandelse skænker *Han os Livet* allerede her og nu. Og engang vil Han gøre det for evigt.

På det vil vi ønske hinanden *Glædelig Påske!*

Susanne Rysgaard

Fra Egeskov til Dubai

I Det Arabiske Emirat, Dubai, bor den 13-årige Kasper Bjerrum Kristiansen fra Egeskov. I Bahrain i Mellemøsten bor den ligeledes 13-årige Emil fra Trelde. Emil og Kasper har begge gået på Bøgeskov Skole, men går nu på internationale skoler i hhv. Dubai og Bahrain. Til foråret vender de begge hjem for at blive konfirmeret i Egeskov Kirke. Forud for konfirmationen bliver de én gang om ugen fjernundervist over skype: Kasper går til gudstjeneste i Den Norske Sømands- og Udlandskirke i Dubai, mens Emil har mulighed for at gå i kirke i Den anglikanske Kirke eller Den National-Evangeliske Kirke i Bahrain.

I sidste nummer af kirkebladet fortalte Emil og hans mor, Lene Zabel Nielsen, fra Bahrain, mens Kasper og hans mor, Lotte Bjerrum Kristiansen, i det følgende fortæller fra Dubai:

Lotte fortæller:

At flytte til en fremmed kultur

Vi flyttede fra Egeskov til Dubai den 1. oktober 2009, da Kaspers far, Kim var startet som pilot hos Emirates Airline den 1. september. Vi havde i lang tid været forberedt på, at han skulle starte hos Emirates, men tidspunktet blev rykket flere gange pga. den usikre øko-



Kasper foran hjemmet i Dubai.

nomiske situation, som også har ramt Dubai. Vi var spændte på at flytte til et andet land, som tilmed er arabisk, med de forskelligheder og muligheder, som det medfører i kultur og levevis. Samtidig var vi lettede over nu at få familien samlet igen og at få hul på vores "nye" liv.

Vi bor i et nybygget community, hvor der bor folk fra den vestlige del af verden. Der bor mange amerikanere, australiere, englændere, sydafrikanere og europæere og der er kun få danskere foruden os. Der vil i løbet af kort tid åbne en pool, et fitness center og et mindre supermarked, hvilket dog lader vente på sig. Der er opsyn

med, hvem der passerer ind og ud af community'et.

Kasper fortæller:

Skole og fritid

Jeg går på en international skole, der hedder Greenfield Community School. Der er elever fra stort set hele verden, og alle bliver undervist på engelsk. De fag som er anderledes fra de danske fag er: arabisk, humanities, som dækker geografi, historie og kultur - science, som dækker biologi og videnskab - samt it/dt, som dækker praktisk og teoretisk teknologi. Derforunden undervises jeg i tysk, engelsk, matematik, idræt og billedkunst. Arabisk er et obligatorisk fag på alle internationale skoler og er påkrævet fra skoleministeriets side for, at man må drive skole i Dubai. Det er spændende at lære og svært at skrive.

Skolen starter kl. 7.50, så vi kører hjemmefra kl. 7.25. Mine forældre kører min søster Maja og mig, og vi deler kørslen med en italiensk familie, som også har to børn. Jeg har tre lektioner af 40 min. før det lille frikvarter og igen tre lektioner før spisefrikvarteret. Derefter har jeg to lektioner og skoledagen slutter kl. 14.20. Om onsdagen går jeg

efter skole til rugby, som er en af de efterskole aktiviteter, som skolen tilbyder.

De første par uger var svære, da alt foregår på engelsk. Der er heldigvis i min klasse en anden dansk dreng, som kunne forklare mig det, som jeg ikke forstod. Nu går det rigtig godt med at følge med.

I min fritid spiller jeg golf, laver lektier, bruger tid med mine nye venner og udforsker Dubai med min familie. Meget af det jeg laver til hverdag, ligner det jeg lavede i Danmark.

Forberedelse til konfirmation

Jeg var startet på konfirmationsforberedelsen inden vi flyttede og har heldigvis fået mulighed for at fortsætte undervisningen med Susanne 1 gang om ugen. Nu foregår undervisningen bare over skype sammen med Emil i Bahrain, hvor vi alle 3 kan snakke om det, som de andre undervises i derhjemme. Det er anderledes end at sidde med 20 andre elever i et rum og spændende, fordi jeg lærer meget om Gud, Jesus og biblen. Det er også specielt at synge salmer over skype.

Jeg har herved mulighed for at

komme til gudstjeneste i det Norske Sømandscenter. Det hedder ikke en "kirke", da det i Dubai ikke er lovligt at drive kirke. Der er dog 2 undtagelser, bl.a. en katolsk kirke. Som I kan se på billedet ligner det Norske Sømandscenter også bare et hus udefra. Der kommer folk fra Norge, Sverige, Danmark og Færøerne.

Gudstjenesten varer ca. ½ time, hvor både præsten og en af medhjælperne i kirken taler om et emne og vi synger nogle sange på norsk om Gud og livet. Præsten eller en af medhjælperne spiller klaver til sangene. En af gangene sang en lille dreng "Knocking on

heavens door", og hans storebror spillede guitar til. Sømandscentret tilbyder foruden gudstjeneste også en række andre sociale aktiviteter. Man kan også gå til konfirmationsforberedelse, som ligger i blokke, da børnene kommer fra både Qatar, Oman og nogle af de andre Arabiske Emirater.

Jeg glæder mig til at blive konfirmeret i Egeskov Kirke den 30. april og ser frem til at mødes med mine gamle venner og klassekammerater igen.

Mange hilsner
Lotte og Kasper Bjerrum Kristiansen



Det Norske Sømandscenter i Dubai

Bededag

– den 30. april konfirmeres følgende i egeskov Kirke

Emma Lauth Andersen,
Stenten 45, Bøgeskov

Laura Bang-Pedersen,
Bjerggade 90,2, Fredericia.

Sabrina Støtterup Breinbjerg,
Enebærvej 1, Egeskov.

Caroline Stokholm Caspersen,
Enggårdsparken 2, Østerby.

Katja Bjerre Christensen,
Magnoliavænget 2, Egeskov

Steffen Rosendahl Christensen,
Skovbrynet 3, Bøgeskov.

Amalie Grøn Hansen,
Treldevej 233, Trelde.

Mille Marie Hilman Hansen,
Skovbrynet 15, Bøgeskov.

Allan Horne,
Stenten 37, Bøgeskov.

Kasper Bjerrum Kristiansen,
Dubai.

Rikke Bech Laugesen,
Østerbyvej 20, Østerby.

Mai Laurberg,
Stenten 8, Bøgeskov.

Oliver Lyndrup,
Forsythiavej 24, Egeskov.

Betina Rauff Mikkelsen,
Forsythiavej 35, Egeskov.

Pernille Alba Moseholt,
Trelde Næsvej 16, Trelde.

Emil Zabel Nielsen,
Trelde Næsvej 217, Trelde.

Ida Skov Pedersen,
Stenten 63, Bøgeskov.

Michael Ravn,
Syrenvej 13, Egeskov.

Stine Ravn,
Syrenvej 13, Egeskov.

Kristian Vahr Rudebeck,
Kirkegade 8, Gårslev.

Jonathan Sohl,
Trelde Næsvej 91, Trelde.

Stine Rydahl Walsted,
Bøgeskovvej 33, Bøgeskov.



Konfirmationer i Egeskov Kirke

År 2011: Den 8. maj

År 2012: Den 4. maj

År 2013: Den 9. maj

År 2014: Den 4. maj

Vejkirke - Åben Kirke

Møde med kirkevagterne – ”gamle” såvel som nye

Menighedsrådet har besluttet, at vores kirke igen i år er med i den nye Vejkirkebrochure for 2010.

I brochuren kommer der til at stå, at kirken, udover at være åben i arbejdstiden, også er åben lørdag / søndag, i sommer halvåret, fra den 15. maj til den 15. september.

Vi har et rigtig godt hold kirkevagter, der i flere år, har taget sig af at åbne og lukke kirken lørdag / søndag. Men vi kan godt være flere til at løse opgaven, så alle er velkomne til møde i Konfirmandstuen tirsdag **den 4. maj kl. 14.00**, hvor vi over en kop kaffe, fordeler vagterne for den kommende sommer, og hvor der drøftes forslag til, hvor sommerens udflugt skal gå hen.



Fra udflugten til Uhre Kirke 2009

Skulle der være spørgsmål til *Vejkirkeordningen*, er man velkommen til at ringe til enten Else eller Bent.

Else Askholm Madsen
Tlf. nr. 75 95 74 56

Bent Oxbøll
Tlf. nr. 75 95 72 19



Husstandsindsamling

Vejlby Sogn samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling søndag den 7. marts.

Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. Josephine Bwanali er en af dem. Hun er bor i landsbyen Kagodo i Malawi sammen med sine fire børn og sin mor. Familien er så fattig, at de voksne kun får mad én gang om dagen, mens børnene får majsgrød, når de kommer hjem fra skole og igen om aftenen.

Når Vejlby sogn søndag den 7. marts fra kl. 10 er med i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling, er det for at hjælpe sådanne familier, så de fx kan lære at dyrke jorden med bedre udbytte.

Tag godt imod indsamlerne, når de kommer rundt den 7. marts sidst på formiddagen eller ved middagstid – eller meld dig som indsamler hos hos Jette Ammentorp på tlf. 40574862 eller e-mail: mail@jettea.dk.

Hyldest til Weyse



Citat: *Mit navn er Christoph Ernst Friedrich Weyse, og jeg blev født i Altona den 5te Marts 1774.*

Organist *Svitlana Leonchuk* og koncertsanger *Helenemaria Christensen* vil hylde komponisten C. E. F. Weyse (1774-1842) ved en fødselsdagskoncert for ham den 4. marts.

Weyse blev født den 5. marts for 236 år siden, og alligevel synges hans dejlige morgen- og aften-

sange stadig i kirken og mange andre steder.

Til fødselsdagskoncerten skal vi opleve oplæsning fra Weyses biografi, som blev fuldført af komponisten Berggreen og synge med på et udvalg af hans sange.

Svitlana og Helenemaria, som har arbejdet sammen i 10 år, vil fremføre klavermusik af Weyse, romancer og aftensange.

Velkommen til koncert i Egeskov Kirke den 4. marts kl. 19.30!

FDF info sæsonen 2009/10

Kredshus: ”Skovhytten” Bøgeskovvej 37d, 7000 Fredericia
 Kredsleder: Michael Bo Larsen, Luthersvej 11, 7000 Fredericia
 75911864 mbl@FDF.dk
 Formand: Kim Sørensen, Stenten 31, 7000 Fredericia 75934396

Mødetider:

puslinge (0.kl)	
tumlinge (1-2.kl)	mandag kl. 16,30-18,00
pilte (3-4.kl)	
væbnere (5-6.kl)	mandag kl. 18,30-20,15
seniorvæbnere (7-8.kl)	
seniorer (9.kl -)	søndage kl. 19,00-21,00

Man er velkommen til at være med på prøve ved 4-5 møder og få mulighed for at opleve hvad FDF kan tilbyde.

Udflugt til Jelling

Sogneudflugt torsdag, den 10. juni, kl. 10-17 til Jelling Kirke og Kongernes Jelling.

Vi kører fra præstegården, Egeskov Bygade 15, kl. 10 om formiddagen og sætter kursen mod Jelling Kirke, hvor menighedsrådsformand Gunni Højvang vil fortælle og vise rundt. Herefter spiser vi vor medbragte frokost i sognegården, inden vi får en rundvisning på Kongernes Jelling. Der bliver tid til også selv at kigge.

Vi kører fra Jelling kl. 14.30 og drikker på vejen hjem kaffe på Skovdal Kro ved Fårup Sø.

Forventet hjemkomst kl. 17.00. – Pris: 100 kr., som inkluderer entré og eftermiddagskaffe med brød.

Tilmelding:

Finn Lundy, tlf: 7595 7729 eller
 Susanne Rysgaard, tlf. 7595 7744.

FRA MENIGHEDSRÅDET

Gave til Værestedet

I 2006 havde vi en ansøgning om julehjælp her i sognet.

På grund af denne henvendelse oprettede vi en menighedspleje. Pengene skulle komme fra vores bonus ved handel i Brugsen og kaffepenge ved vores arrangementer.

Der har ikke siden været henvendelse vedrørende julehjælp, vi har derfor løbende besluttet at donere pengene til "Værestedet", Danmarksgade 79, der drives af Kirkens Korshær.

Lige før jul slagtede vi så "grisen". To års kaffepenge var blevet til kr. 2.813,75.

Den 23. december afleverede vi beløbet, og den glæde og taknemmelighed, det blev modtaget med er næsten ubeskrivelig. Der er virkelig brug for pengene!

På menighedsplejens vegne
Finn Lundy

Taget på kirketårnet

For trekvart år siden blev det konstateret, at taget på kirkens tårn var utæt. Utætheden skyldes et lille hul i toppen af de såkaldte "munke- og nonne-tegl", som er anvendt på tårnets tag.

Disse huller blev vist nok proppet til med silikone, da taget blev lagt for 25 år siden; men nu er mange af disse "propper" borte, og regnvandet kan roligt sive ind.

En mulighed var at lægge taget om og lukke hullerne igen; men desværre findes der ingen reserve-teglsten til taget, og det vil være

utænkeligt, at alle teglsten er intakte.

De forrige menighedsråd henvendte sig derfor til Stiftet og Nationalmuseet for at få lov til at anvende almindelig røde teglsten som på resten af kirken, og gerne med et solidt undertag.

Der er netop kommet meddelelse fra Nationalmuseet, at vi må anvende almindelige teglsten, og vi skal nu i gang med at indhente tilbud, inden arbejdet kan sættes i gang.

Michael Bo Larsen, kirkeværge



Februar 2010. Foto: J. V.



GUDSTJENESTER

MARTS

7. marts	kl. 9.00	– 3.s. i fasten. Joh. 8,42-510	Susanne Rysgaard
Husstandsindsamling: Folkekirkens Nødhjælp			
14. marts	kl. 10.00	– Midfaste – Joh. 6,24-35	Susanne Rysgaard
21. marts	kl. 10.00	– Mariæ bebudelse – Luk. 1,46-55	Peter Østergaard Jacobsen
28. marts	kl. 10.00	– Palmesøndag – Mark. 14,3-9	Susanne Rysgaard & Kirsten Bach-Kristensen
Mini-konfirmanderne medvirker. Efterfølgende arrangement i Konfirmandstuen			

APRIL

1. april	kl. 16.00	– Skærtorsdag – Joh. 13,1-15	Susanne Rysgaard
2. april	kl. 10.00	– Langfredag – Liturgisk	Susanne Rysgaard
4. april	kl. 10.00	– Påskedag – Matt. 28,1-8	Susanne Rysgaard
Indsamling: KFUM og KFUK			
5. april	kl. 10.00	– Anden Påskedag – Joh. 20,1-18	Bodil Jølver
11. april	kl. 10.00	– 1. s. e. påske – Joh. 21, 15-19	Bodil Jølver
18. april	kl. 10.00	– 2. s. e. påske – Joh. 10,22-30	Susanne Rysgaard
25. april	kl. 10.00	– 3. s. e. påske – Joh. 14,1-11	Susanne Rysgaard
30. april	kl. 10.00	– Bededag	Susanne Rysgaard

Konfirmation

MAJ

2. maj	kl. 10.00	– 4. s. e. påske – Joh. 8,28-36	Susanne Rysgaard
9. maj	kl. 10.00	– 5. s. e. påske – Joh. 17,1-11	Susanne Knudstorp
13. maj	kl. 10.00	– Kristi Himmelfarts Dag – Luk. 24,46-53	Susanne Rysgaard
16. maj	kl. 10.00	– 6. s. e. påske – Joh. 17,20-26	Susanne Rysgaard
23. maj	kl. 10.00	– Pinsedag – Joh. 14,15-21	Susanne Rysgaard
24. maj	kl. 10.30	– Anden Pinsedag – Joh. 6,44-51	Kastellet
30. maj	kl. 10.00	– Trinitatis – Matt. 28,16-20	Susanne Rysgaard

JUNI

6. juni	kl. 10.00	– 1.s.e.trin. – Luk. 12,13-21	Susanne Rysgaard
---------	-----------	-------------------------------	------------------