

# Egeskov Kirke

DEC. 2009 JAN. - FEB. 2010

35. ÅRGANG



I anledning af "Spil-Dansk-Dagen" den 29. oktober havde vores organist Svitlana Leonchuk inviteret 125 elever og lærere fra 0. til 3. klasse på Bøgeskov Skole til at "synge sammen" i kirken. Her ankommer børnene, som på forhånd havde lært sangene i skolen.

**VEJLBY SOGNS KIRKEBLAD**

## KIRKELIG VEJVISER

**Sognepræst** Susanne Rysgaard  
Egeskov Bygade 15, 7000 Fredericia  
Tlf: 7595 7744 – sry@km.dk

### Træffes bedst

Tirsdag – fredag kl. 11.30 - 12.30  
Torsdag tillige kl. 16.00 – 17.30  
eller efter aftale

**Graver** Hans Kr. Esbensen  
Nøddevænget 9, 7000 Fredericia  
Tlf. 7595 7232 – egeskovkirke@mail.dk

**Sognemedhjælper** Kirsten Bach-Kristensen  
Rørkærvej 125, 8722 Hedensted  
Tlf. 2330 7233 - kaab@hafnet.dk

**Organist** Svitlana Leonchuk  
Prinsessegade 39, 2. sal, lejl. 9, 7000 Fredericia  
Tlf. 2275 5617 – svitlana@mail.dk

**Kirkesanger** Kristian Jensen  
Vendersgade 12, 1, 7000 Fredericia  
Tlf: 2480 2653 - tenoren@live.dk

**Kirkesanger** Bent Oxbøll  
Vibevej 9, 7000 Fredericia  
Tlf: 7595 7219

**Menighedsrådsformand** René Villefrance  
Rødtjørnevej 13, 7000 Fredericia  
Tlf. 7592 5052

**Kirkeværge** Michael Bo Larsen  
Luthersvej 11, 7000 Fredericia  
Tlf. 7595 1864

**Kasserer** Finn Lundy  
Koglevænget 11, 7000 Fredericia  
Tlf. 7595 7729

## Hvor henvender man sig?

**Fødsel:** Anmeldelse til præsten senest 14 dage efter barnets fødsel.  
Fødselsanmeldelse, dåbsattester og evt. fælles ”omsorgs- og ansvarserklæring” medbringes.

**Dåb:** Træf aftale med præsten om dåbssøndag og tidspunkt for samtale. Forældrenes dåbsattester samt evt. vielsesattest medbringes.

**Bryllup:** Henvendelse på borgmesterkontoret for udstedelse af prøvelsesattest, medbring dåbsattester. Prøvelsesattesten og dåbsattester afleveres hos præsten, med hvem dato for brylluppet, m.v. aftales.

**Begravelse:** Man aftaler med præsten tidspunkt m.v. for begravelsen. Bedemanden kan evt. sørge for de nødvendige papirer. Derefter henvender man sig til graveren angående gravsted.

**Kirkebil:** Man bestiller kørsel ved senest dagen før at ringe til: **Vognmand Skov Larsen**  
Tlf: 7595 7007

### Vejlby Sogns kirkeblad

Udgives af menighedsrådet og redigeres af sognepræsten

### Layout og tryk:

KopiService Trekanten ApS.  
Stof til næste nummer skal være redaktionen i hænde senest 30. januar.

Bladet uddeles af uddelerlaug.

**Hjemmeside:** [www.egeskov-kirke.dk](http://www.egeskov-kirke.dk)



## Jule-ventetid - adventstid er ventetid!

Så blev det advent endnu en gang. I naturen ser vi mørke, død og undergang, og alligevel sidder der allerede nu tusindvis af småbitte knopper i svøb på buske og træer. Klar til at springe ud, når vi har ventet længe nok. Adventstid er ventetid: forventningens og håbets tid. Vi pynter op, lader stuerne dufte af gran - tænder det første lys i adventskransen - rykker tættere sammen og synger i et fælles håb mod mørket.

Ordet advent betyder ankomst – det er latin og kommer af udtrykket *Adventus Domini*, som betyder Herrens komme. Oprindeligt dækkede ordene over den romerske kejsers ankomst til en af sine provinser. Men i vores sammenhæng – i en kristen sammenhæng – betyder det *Guds komme til os mennesker* i det barn, der blev født til verden den første julenat i Betlehem. Og i adventstiden forbereder vi os på at høre Julens budskab endnu en gang: at Gud selv blev menneske i Jesus Kristus, og at *Han kommer* til os.

En svensk fortælling vil vide, at da julen for første gang kom til Det kolde Nord, måtte Gud forberede det på en særlig måde: Han sendte fire adventsengle af sted, for at

julen kunne komme med glæde og fest - og gøre livet nyt for mennesker: De fire engle var *troens og håbets – kærlighedens og glædens* engle, og de skulle nu finde et juletræ, som kunne blive et symbol på *julens evangelium*.

*Troens engel* sagde da: "Det juletræ, som jeg vil vælge, skal



*Erste Weihnacht - Adi Holtzer (1992).*

bære korsets tegn på sine grene. Men *håbets engel* sagde, at *han* ville vælge et træ, som aldrig visnede. Et træ, som var grønt om vinteren, og som kunne være et billede på Evigt Liv. Da tog *kærlighedens engel* til orde: "Det træ, som jeg vil søge efter, skal være et træ, som er tæt - og på kærlig vis breder sine grene ud som et værn for små fugle". Og *glædens engel* sagde som den sidste, at det træ, som *de andre* valgte, ville han vel-

signe, så det kunne blive til glæde for både slot og hytte. For rig og fattig. Og for ung og gammel.

Valget faldt på grantræet: det træ, som bærer korsets tegn på alle sine grene – det træ, som står grønt om vinteren, og som værner alle de små fugle.

Nu ville de imidlertid også hver især give grantræet en gave, og *troens engel* satte lys på alle grenene. Lys, der skinner som stjernerne over Betlehems mark den hellige julenat. *Håbets engel* satte en stor og klar stjerne i træets top, mens *kærlighedens engel* lagde gaver ved dets fod. Og *glædens engel* velsignede træet og gav det en forunderlig magt til at glæde mennesker – og til på sin egen måde at holde en prædiken om barnet i krybben, som på korset besejrede døden – og blev livets fyrste - og Kærlighedens og Glædens konge.

Sådan blev julen i Norden forberedt af de fire adventsengle. Så lad da også os forberede os på den glæde, at Gud også kommer til os. Og at Han ikke kommer til os fra en fjern fortid, men fra *den fremtid*, som vi hver dag går i møde. Glædelig advent!

S. R.

## Fra Trelde til Bahrain

*I Bahrain i Mellemøsten bor den 13-årige Emil fra Trelde – og i Det Arabiske Emirat, Dubai, bor den ligeledes 13-årige Kasper fra Egeskov. Emil og Kasper, som begge har gået på Bøgeskov Skole, går nu på hver deres internationale skole i hhv. Bahrain og Dubai. Til foråret kommer de hjem for at blive konfirmeret i Egeskov Kirke. Men forud for konfirmationen ”går de til præst”.*

*Det foregår for Emil og Kaspers vedkommende ved fjernundervisning over skype: én gang om ugen sidder de ved computeren med salmebogen, bibelen og konfirmandbogen foran sig og synger, snakker, læser og løser opgaver sammen med deres præst i Egeskov.*

*Emil går til gudstjeneste på engelsk i Den anglikanske Kirke eller Den National-Evangeliske Kirke i Bahrain, mens Kasper har mulighed for at gå i kirke i Den Norske Sømands- og Udlandskirke i Dubai.*

I dette nummer af kirkebladet fortæller Emil og hans mor, Lene, fra Bahrain.

*Emil:* Vi flyttede til Bahrain i august 2007, fordi min far arbejder for Shell i Saudi Arabien. Vi bor i en compound, hvor der er huse i en rundkreds med en mur omkring.

Her er mange forskellige kulturer. Hver morgen tager jeg bussen til skole kl. 6:40. Skolen begynder kl. 8, men fordi der er meget trafik, skal vi køre tidligt. Jeg er først hjemme igen kl. 15:30. Jeg går på en amerikansk skole, hvor jeg har historie, engelsk, naturvidenskab og matematik. Derudover skal jeg vælge 2 fag – det kan fx være fransk eller spansk – billedkunst, sport, arabisk eller computerundervisning. På skolen kommer vi fra forskellige lande. Der er mange arabere og amerikanere, og vi er kun 3 danskere. Man skal have pas for at komme ind på skolen, og der er soldater, som passer på os.

Efter skoletid spiller jeg violin, rider, løber eller svømmer i poolen. I år bliver jeg undervist i tysk af min mor – og går til online præst en gang om ugen. Jeg er tit sammen med min bedste ven Ethan, som kommer fra U.S.A. – eller går i indkøbscenter med min mor. I weekenden er vi sammen med far – nogen gange ser vi film eller sejler i vores speedbåd.

Sammen med min mor har jeg været til gudstjeneste i National Evangelical Church, som ligger lige i nærheden af, hvor vi bor. Vi stod op og sang, og præsten

kom hen og snakkede med os før gudstjenesten, fordi vi var nye. Gudstjenesten var rigtig god, og vi brugte hverken salmebog eller bibel, fordi det hele stod på et elektrisk bord (et smart board). Næste gang skal vi i Den anglikan-



*Emil og Lene på*

ske Kirke. Jeg synes det er spændende at gå til online præst, fordi jeg lærer mange nye ting.

Vi har også været på ferie i Kenya, hvor vi var vi i kirke i en 'ørkenkirke'. Det var en kristen kirke, men der kommer ikke så tit hvide mennesker, så alle børnene og

de voksne kiggede meget på os. Mange af kenyanerne gik rundt i kirken under gudstjenesten, og salmerne var nemme at synges med på, fordi der var mange gentagelser. Måske fordi de ikke har råd til en salmebog? De sang



*ferie i Kenya.*

mange sange, og de stod op med armene i vejret, når de sang og bad. Da præsten fik øje på os, begyndte han at tale engelsk, så vi også kunne være med. De var glade, for at vi var der - og det var meget rørende.

*Emils mor, Lene, fortæller: I mange*

år har Klaus (min mand) og jeg haft et ønske om at prøve at bo i udlandet. Vi ville gerne af sted med hele familien for at få det som en fælles oplevelse. Men desværre måtte vi vente så længe, at vores datter Kathrine, som dengang var 19 (og nu 21) år, valgte at blive i Danmark. Jeppe og Emil, som dengang var hhv. 15 og 11 år fulgte med, da vi flyttede i foråret / sommeren 2007.

Klaus arbejder for Shell i Saudi Arabien – og bor dér i ugens løb. Men af sikkerhedsmæssige grunde vil Shell ikke have familien til at bo der. Derfor bor vi i Bahrain, hvor vi nu har boet i godt 2 år – og er glade for at bo.

Klaus tager på arbejde lørdag morgen. Han bliver hentet af en chauffør, som kører i en skudsikker 4-hjulstrækker. Hele ugen arbejder han i Saudi Arabien og vender først tilbage onsdag eftermiddag. Klaus arbejder som konsulent på (det, der i år 2011 bliver) verdens største petrokemiske anlæg. De fleste dage arbejder han fra kl. 6 morgen og er først tilbage ved 18 tiden.

Da vi flyttede hertil var der meget nyt at vænne sig til: børnene skulle have hjælp til at finde ud af det

amerikanske skolesystem. Emil havde svært ved at forstå, hvad der blev sagt på skolen, fordi hans engelsk var begrænset. Ja, selv det at finde 1 liter mælk, kunne være en udfordring. Heldigvis flyttede vi ind i en nyetableret compound, hvor alle var interesseret i at finde sammen. Her er mennesker fra hele verden, og vi fandt hurtigt venner, som vi kunne dele glæder og bekymringer med.

Compounden er et aflukket villa-kvarter med ca. 50 huse og en mur omkring. Der er vagter, som holder øje med, hvem der kommer og går. Men Bahrain er faktisk ikke et farligt sted at bo. Som kvinde kan man færdes frit. Man skal bare dække sine skuldre og have tøj på, der går ned over knæene, når man er uden for compounden.

En gang om ugen arbejder jeg frivilligt på skolen i en butik, der sælger skoleartikler. Jeg nyder at have kontakt til børnene, og så smager det lidt af mit fag som sundhedsplejerske. De sidste 1,5 år er jeg begyndt at arbejde som selvstændig sundhedsplejerske og er rigtig glad for det. Der er et kæmpe behov for det – og selv om det er vanskeligt at få fat i 'kunderne', så er det en udfordring at få fat i de

*Fortsættes side 9:*

## Giv sultne hjælp til selvhjælp

Vejlby Sogn samler ind ved Folkekirkens Nødhjælps husstandsindsamling søndag den 7. marts og går dermed til kamp mod sult i verden.



*Josephine Bwanali har ikke mad nok til at mætte sine fire børn hver dag. Den lille jordlod, som hun dyrker sammen med sin mor, giver ikke udbytte nok. Folkekirkens Nødhjælps internationale arbejde kan hjælpe den fattige mor i Malawi – og andre som hende.*

Hvert sjette menneske på kloden får ikke nok at spise. Hver aften går de sultne i seng, uden at vide om de får mad næste dag.

Josephine Bwanali er en af dem. Hun er flyttet fra sin voldelige ægtemand og bor nu i landsbyen Kagodo i det nordlige Malawi

sammen med sine fire børn og sin mor. Familien er så fattig, at de voksne højst får mad én gang om dagen, mens børnene får majsgrød, når de kommer hjem fra skole og igen om aftenen.

Når Vejlbysogn søndag den 7. marts fra kl. 10 er med i Folkekirkens Nødhjælps årlige sogneindsamling er det for at hjælpe familier som Josephine Bwanalis. De kan f.eks. lære at dyrke jorden, så den giver et større udbytte.

Jo flere indsamlere der melder sig, des flere gadedøre kan vi nå ud til, og des flere

mennesker kan vi hjælpe, og både de der går ud med raslebøsserne og de, der putter noget i dem, bidrager til at forbedre familien Bwanalis' og andre fattige familiers fremtid.

*Jette Ammentorp*



*Søndag den 7. marts samler Vejlbysogn ind ved Folkekirkens Nødhjælps sogneindsamling 2010. Du kan være med til at bekæmpe sult i verden. Meld dig som indsamler allerede nu.*

**Vil du være med til at give verdens fattigste mulighed for at ændre deres liv?**

Så meld dig som indsamler den 7. marts hos **Jette Ammentorp på tlf. 40574862** eller e-mail: [mail@jettea.dk](mailto:mail@jettea.dk)



Fortsat fra side 5:

kulturer, som endnu ikke kender mit fag. Jeg besøger folk hjemme og synes, det er interessant, at mange af de samme spørgsmål

går igen på tværs af kulturerne. Weekenderne tilbringes i familiens skød, og vi nyder det, når Klaus kommer hjem efter en lang uge i

Saudi Arabien.

S.R.

*I næste nummer fortæller Kasper fra Dubai.*

## Kirkehøjskole i Christianshus

### Onsdag den 20. januar

Kl. 10.15: Erik A. Nielsen, docent, dr. phil.: **Ankeret og ørnen.**

I "tro, håb og kærlighed" symboliseres troen som et anker. Et skib i havsnød må sætte sin lid til, at ankeret har fat i havbunden. Med det eneste symbolske anker i NT forholder det sig imidlertid sådan, at det har fat oppe i himlen og herfra sender et ankertov ned til mennesker. Det er måske grunden til, at håbet i Grundtvigs billedverden altid er en fugl / en ørn, der svinger sig højere op *end ørne og engle på vinger*. Håbet er *letvinget*, det er udtryk for en sådan overflod af glæde og livslængsel, at intet kan standse dets flugt op i lyset.

### Kl. 13.00: Film: Som i himlen

Svensk film fra 2004, instrueret af Kay Pollack. Daniel Daréus er dirigent i verdensklasse. En dag beslutter han sig for at trække sig

tilbage og slå sig ned i sin barndomsby i det nordlige Sverige. Det opdager det lokale kirkekor, der lokker det musikalske geni til at kigge forbi. Det får konsekvenser, både koret, men bestemt også for Daniel Daréus selv. En smuk film om håb og forandring.

### Onsdag den 24. februar

Kl. 10.15: Bjarne Lenau Henriksen, korshærschef og -præst: **Håbet er her og nu**

Livet er aldrig så ondt, at det gode forsvinder. Livet er aldrig så hæsligt, at det smukke forvitrer. Livet er aldrig så meningsløst, at håbet tørrer ud. Tilværelsen handler ikke kun om det velordnede og succesrige menneskeliv. Livets inderste værdi henter håbet måske allerstærkest ud af afmagten.

Kl. 13.00: Lisbeth Smedegaard Andersen, salmedigter og tidl.

sognepræst: **Håbets billeder**

Håb er en central del af den kristne kirkes forkyndelse. Også inden for billedkunsten er håbet et centralt motiv, der udtrykkes i de mange opstandelsesbilleder, der har deres plads i kirkerne. Men ofte findes håbet gemt i billederne i form af symboler, farver eller andre detaljer, der kalder på beskuerens medleven og viden, men som også kræver en fælles baggrund for at blive forstået. Der gives eksempler på, hvorpå man i billedkunsten forholder sig til håbstemaet.

**Praktiske oplysninger:** Alle møder foregår i Christianshus ved Christianskirken.

**Priser:** En hel dag / 2 foredrag: 80 kr. - Enkelt foredrag 50 kr.

**Frokost** á 80 kr. kan bestilles hos Kirsten Stadsholt på tlf. 75 92 55 40 eller mail ks@mediebasen.dk **se-  
nest mandag før hvert møde.**

## Sommerudflugt for kirkevagter og kirkebladsomdelere.

Ved Egeskov Kirke er der et laug af frivillige, som sørger for, at vi kan have åben kirke lørdag og søndag i sommermånederne. Desuden er der et laug, som fire gange om året deler kirkebladet ud. Hvert år er de to laug på udflugt sammen. Således også i år:

*"Det plejer at være godt vejr, og det var det også i år, selv om oktober stod lige for døren."*

Turen, som i år gik til Uhre kirke, og derefter til Lille Malunds Have, blev meget vellykket, og det skyldtes ikke mindst det gode selskab.

Det var meget spændende at se Uhre kirke, som er bygget i 1920, og som i 1992-93 har gennemgået en restaurering, hvor der blandt andet, i korvæggen mod øst, er lavet en stor glasmosaikrude, som har gjort kirken lys og venlig. Nu fremtræder kirken i en dristig og smuk farvesymfoni, hvor grønne og gule



*Lille Malunds Have*

farver er fremtrædende.

Fra Uhre kirke gik turen til Lille Malunds Have, hvor vi fik en professionel rundvisning, og hvor der

undervejs blev fortalt om de tusindvis af planter, som den 2,5 tdr. land store have rummer.

Den medbragte frokost og kaffe blev nydt i havens rosenpavillon.

Det blev alle tiders gode oplevelse, det er berigende at komme ud og opleve nyt.

Menighedsrådet og undertegnede takker alle dem, som har sørget for at vores kirke kan være åben lørdag / søndag i sommermånederne. Og tak til dem, som sørger for, at kirkebladet bliver bragt ud i sognet.

*Else Askholm Madsen og Bent Oxbøll*



*Uhre Kirke*



## FRA MENIGHEDSRÅDET

### Et gammelt kastanjetræ fældes

I et flot sensommervejr i begyndelsen af oktober blev et af kirkegårdens mere end 70 år gamle kastanjetræer fældet. Allerede i foråret, da kirkegårdsudvalget havde en tur rundt på kirkegården, blev der snakket om træets tilstand. Der var kun få blade på træet, og de var mindre end på de øvrige kastanjetræer.

Udvalget valgte at observere træets udvikling hen over sommeren og evt. skære de dårlige grene af; men det blev snart tydeligt at træet var sygt.

Til at fælde træet kom der professionel hjælp udefra, idet træet

skulle ned i mindre stykker for ikke at ødelægge de omkring liggende gravsteder og kirkegårdsdiget.

Det er menighedsrådets ønske at genplante et kastanjetræ; men vi undersøger lige nu, om der umiddelbart kan plantes, hvis vi skal undgå, at et nyt træ bliver smittet.

I øvrigt har menighedsrådet arbejdet med en plan for træerne ved kirken i dette forår og sommer. En plan, som i store træk går ud på at bevare kastanjetræerne mod nord og øst, og have stynede lindetræer mod syd og vest.

*Michael Bo Larsen, kirkeværge*

## Julehjælp

Ved arrangementerne i Konfirmandstuen er der mulighed for at lægge et beløb som betaling for kaffen. De penge, som kommer ind, uddeles som julehjælp til enlige eller til familier i Vejlbys sogn, der har svært ved at indfri de forventninger, der knytter sig til julen. Hjælpen gives i form af en rekvisition til køb af varer i Egeskov Brugs – og den søges gennem menighedsrådet. Der er tale om mindre beløb, da det drejer sig om indsamlede midler.

Ansøgningsblanket kan fås hos sognepræsten, Egeskov Bygade 15, hvor den også afleveres senest den 10. december. Ansøgninger behandles fortroligt.



*Foto: Jonna Villefrance*

# GUDSTJENESTER

## DECEMBER

29. nov.	kl. 10.00	– 1. s. i advent Luk. 4,16-30	Susanne Rysgaard
Inksamling: Trankebarfondet			
6. dec.	kl. 10.00	– 2. s. i advent Matt. 25,1-13	Susanne Rysgaard
9. dec.	kl. 19.30	Vi synger julen ind (Se mere på side 6)	
13. dec.	kl. 9.00	– 3. s. i advent. Luk.1,67-80	Mariane Sloth
20. dec.	kl. 10.00	– 4. s. i advent Joh. 3,25-36	Susanne Rysgaard
24. dec.	kl. 14.30 kl. 16.00	– Juleaften Luk. 2,1-14	Susanne Rysgaard
Inksamling: Børnesagens Fællesråd			
25. dec.	kl. 10.00	– Juledag. Joh.1,1-14	Susanne Rysgaard
Inksamling: Børnesagens Fællesråd			
26. dec.	kl. 10.00	– 2. juledag. Matt. 10,32-42	Juul Værge
27. dec.		– Ingen gudstjeneste i Egeskov	

## JANUAR

1. jan.	kl. 16.00	– Nytårsdag. Matt. 6,5-13	Susanne Rysgaard
Inksamling: Det danske Bibelselskab			
3. jan.	kl. 10.00	– H3K Matt. 2,1-12	Karina Dahlmann
10. jan.	kl. 10.00	– 1. s. e. H3K Mark. 10,13-16	Susanne Rysgaard
17. jan.	kl. 10.00	– 2. s. e. H3K Joh. 4,5-26	Susanne Rysgaard
24. jan.	kl. 10.00	– S. s. e. H3K Joh. 12,23-33	Susanne Rysgaard
Inksamling: Kirkens Korshær			
31. jan.	kl. 10.00	– Septuagesima. Matt. 25,14-30	Bodil Jølver

## FEBRUAR

7. feb.	kl. 10.00	– Seksagesima Mark. 4,26-32	Bodil Jølver
14. feb.	kl. 10.00	– Fastelavn Luk.18,31-43	Susanne Rysgaard
Inksamling: Y'men			
21. feb.	kl. 10.00	– 1.s. i fasten Luk.22,24-32	Susanne Rysgaard
28. feb.	kl. 10.00	– 2.s. i fasten Mark.9,14-29	Susanne Rysgaard

## MARTS

7. marts	kl. 9.00	– 3.s. i fasten. Joh. 8,42-51	Susanne Rysgaard
Husstandsindsamling: Folkekirkens Nødhjælp			

*Bladets læsere ønskes en glædelig Jul og et godt nytår!*

Sognepræsten holder vinterferie den 25- 31. januar:  
Embedet passes denne periode af Hans Kurt Debel-Hansen, Gårslev, tlf: 7586 1038.